

## Karlsborgsvisan



En vi-sa vill jag sjung-a som



hand-lar om Karls-borg och där finns ingen



gläd-je men ej hel-ler nå-gon sorg. Faderi



ri å fa-de-rul-lan li å fa-de-rej, fa-de-



ri å fa-de-rul-lan - lej ja, där finns ingen



gläd-je men ej hel-ler nå-gon sorg.

2. På morgonen när solen går upp så trind och fet,  
då kommer det en liten fan och blåser i trumpet.  
Faderi... etc.

3. Sen kommer dagkorpralen, han säger: »gossar  
små, bli liggande i sängarna, så ska ni kaffe få.»  
Faderi... etc.

4. Och när vi druckit kaffe och ätit vienerbrö', då  
äro vi så mäta, så vi hålla på å dö. Faderi... etc.

5. Se'n få vi taga på oss vår granna uniform, som  
tjusar alla flickorna och tager dem med storm.  
Faderi... etc.

6. Sen få vi ställa upp oss med tårna i en rad, och  
magen in och bröstet ut och blicken mild och glad.  
Faderi... etc.

7. Så kommer där sergeanten med svärdet i sin hand,  
han ber oss Gud bevare både Kung och fosterland.  
Faderi... etc.

8. Se'n ligga vi och åla med maran på vår rygg,  
och slåss som tappra krigare mot flugor och mot  
mygg. Faderi... etc.

9. Och när vi se'n marscherat en tre å fyra mil,  
då kommer allt befälet ut och hämtar oss i bil.  
Faderi... etc.

10. Och om vi ut' på fältet det riktigt djäkligt haft,  
så gå vi hem till översten och dricker hallonsaft.  
Faderi... etc.

11. Se'n få vi äta middag, ibland så är det kött utav  
en gammal, mager ko som av bekymmer dött.  
Faderi... etc.